

Symposium  
**Het Verzet in West-Zeeuws-Vlaanderen**  
vrijdag 31 januari 2020  
Gemeentehuis Oostburg

Serier  
Kars  
Wilhelmina  
Straatnaam

een theatrale poëtische bijdrage



## straatnamen en bijbehorende gedichten

*Straatnaam: Hannie Schaft*  
**Het Lied der Achttien Dooden (strofe, Jan Campert)**

*Straatnaam: Greta Thunberg*  
**Verzet vraagt lef**

*Straatnaam: Rosa Parks*  
**Ochtendgloren**

*Straatnaam: Selma van de Perre*  
**Hoeft een naam iets**

*Straatnaam: Francien de Zeeuw*  
**Francien**

*Straatnaam: Wilhelmina*  
**Serier, Kars, Wilhelmina, Straatnaam**

**L. en Jan**  
*Straatnaam: Jan Kars en Leendert Serier*  
**Serier 26 Kars 25**

## Het Lied der Achttien Dooden

Een cel is maar twee meter lang  
en nauw twee meter breed,  
wel kleiner nog is het stuk grond,  
dat ik nu nog niet weet,  
maar waar ik naamloos rusten zal,  
mijn makkers bovendien,  
wij waren achttien in getal,  
geen zal den avond zien.

.....

(een strof uit het gedicht van Jan Campert)

## Verzet vraagt lef...

De hemel boven ons  
Met de vogels die kwetteren en tsjilpen  
Met de wolken die ons vermaken  
liggend in het gras  
Wou dat het zo gebleven was

verzet vraagt lef  
want soms kraaien de vogels doodsbesef

verzet daagt doen

De stoel waar jij nu zit.  
fauteuil van niet toegelaten angst  
zetel van gesloten ogen  
kussens die jouw opstaan absorberen  
Wou dat het zo gebleven was

Verzet is een straatnaam

Een bord is maar één meter lang  
En nauw 30 centimeter breed  
Wel kleiner nog het stuk grond  
Voor de paal als je weet  
Waar je naam wordt geschreven  
Met onderschrijf bovendien  
In Oostburg met twee in getal  
Slechts dit bord mag steeds de ochtend zien

Verzet vraag lef...

De hemel boven ons  
Met de vogels die fluiten en lokken  
Met de wolken die glijden  
Liggend in het gras

Wou dat het zo gebleven was

## Ochtendgloren

Ik zou hier willen spreken over ochtendgloren.  
Van nieuwe kansen van opnieuw geboren.  
Maar gadver dat is dichterstaal.  
Van een zachte bries die onze levens streelt  
Van vogels in de wijde lucht, niemand die de vrijheid steelt  
Maar nee, ahrg... wat is dit allemaal

De ketens verbroken  
Hebben we er wat van opgestoken?  
Zijn wij nog aan het bewaken?  
Plegen wij verzet om niet kwijt te raken  
Om nooit door te maken  
En net als Jan en Leendert kennismaken..  
met noodzakelijk verzet!

Kunnen wij het waarmaken?  
Zorgen wij dat we niet ontwaken  
Tussen mensen die kapotmaken  
Wat wij opbouwen platmaken

Dat we aanhaken  
Bij mensen die bouwen? Vertrouwen?  
In goed en mooi en vrede en van die dingen.  
Dat we het goede samen zingen.  
Dat we dagelijks ontwaken  
We het fijne mogen smaken  
We niet hoeven mee te maken  
Dat we leven met plezier.

Jan Kars      Leendert Serier

Want laten we elkaar niets wijsmaken.  
Wat zij moesten doormaken..  
Zijn wij nog aan het bewaken?  
Plegen wij verzet om niet kwijt te raken?

*De zachte bries die onze levens streelt.  
Van vogels in de wijde lucht, niemand die de vrijheid steelt?*

## hoeft een naam iets?

elke naam moet tenminste  
een keer worden gespeld op het gemeentehuis  
vreugdevol door een ouder die met die naam  
een geloof een held een vriend of een familielid  
in leven houdt

elke naam moet minstens vierduizend keer  
worden geroepen vanuit een halfopen buitendeur  
terwijl de warme lucht van het avondeten door een keukenraam  
een koude kinderneus inkrukt

alle namen horen zeker vijf maal op het puntje  
van de tong van een beste vriend te liggen bij de vraag  
naar wie zijn of haar beste vriend is  
en waarom

geen één naam verdient het om ongefluisterd te blijven  
en niet via het oor van een geliefde  
buitengewoon vaak de buik van die ander  
te kriebelen

daar zijn namen voor gemaakt

namen horen een leven lang mee te gaan  
en met een heel leven weet u heel goed  
wat ik bedoel

namen mogen alleen langzaam verdwijnen uit onze gedachten  
en niet voordat ze een afscheidsdansje hebben gemaakt  
op onze bevende lippen

er is geen enkele reden om de naam  
van een muur te schroeven

als die naam niet een nieuw huis  
te wachten staat

## Francien

20 oktober 1944  
Jij spreek Engels Francien

Tachtig mensen in de schuur  
Ineengedoken  
Angst  
Er wordt God gevraagd,  
Want van beide kanten vuur

20 oktober 1944  
Grauwe dag, geen zon.  
9 graden Celsius boven nul.  
Een ijskoude dag.  
Jij spreekt Engels Francien

Drie mensen gebukt  
Gehaast  
Ontwijkend, twijfelend, vastberaden  
Marien, de boer  
Jan Kars, marechaussee  
Poppedijn ging mee.

Ontwijkend, twijfelend, vastberaden  
Waterlandkerkje Niemandslaan  
Wie schoot vriend of vijand.

Stierf hij vlak naast jou Francien?  
Zei hij nog een laatste woord.  
Sprak jij nog Engels?  
Jij spreekt Engels Francien

## Serier, Kars, Wilhelmina, Straatnaam

### *Wilhelmina*

Prinses geboren  
In een leven voorbestemd  
Koningin geworden  
Gemaal getrouwd  
Moeder geworden  
Door de oorlog afgeremd

Door de oorlog gegroeid  
Met zaken bemoeid.  
Terug over de streep van meel.  
Koningin geweest.  
Betekende veel.

Prinses geworden  
Gestorven. Herdacht.  
Koningin met pit.  
Naar de Nieuwe Kerk gebracht.  
Het land was wit.

De Wilhelminastraat  
Er zou ook kunnen staan...  
De Wilhelminalaan  
Het Wilhelminaplein  
Wie wil er ooit een straatnaam zijn?

### *Jan Kars*

Jongetje geboren  
In een leven onbekend

De Osdorperweg  
De velden en sloten  
Als kwajongen genoten  
Die lange rooie, onverschrokken, vol moed  
Door opoe gevoed  
De oorlog gekomen  
Bij Waterlandkerkje het leven ontnomem



De marechaussee heeft geschreven  
Zonder vrees en zonder blaam  
Ook Oostburg heeft geschreven  
Een Blauw Bordje met zijn naam.

De Jan Karsstraat  
Er zou ook kunnen staan...  
De Jan Karstaan  
Het Jan Karsplein  
Wie wil er ooit een straatnaam zijn?

*Leendert Serier*  
Jongetje geboren  
In een leven onbekend

Zeeuw uit Kats,  
Een leven in eenvoud  
Met vader samen  
Want Wilhelmina's zijn slechts namen

De slikken, het zout  
De oorlog gekomen.  
In Neuengamme zijn leven ontnomen

De marechaussee heeft geschreven  
Zonder vrees en zonder blaam  
Ook Oostburg heeft geschreven  
Een Blauw Bordje met zijn naam.

De L. Serierstraat  
Er zou ook kunnen staan...  
De L. Serierlaan  
Het L. Serierplein  
Wie wil er ooit een straatnaam zijn?

## L en Jan

Brief aan de Gemeente S.

Ik fiets door de straten  
Ga rechtsaf  
En ik denk aan de mannen waar we vandaag aan willen denken  
Als zij nog konden praten  
Fiets ik door de straten  
Ga linksaf  
De Grote Beer, de Melkweg  
De hemel, de planeten  
De sterren weten zij ervan?  
Als zij nog konden praten  
Kom ik bij hun straten.  
Zie ik L en zie ik Jan  
Ik denk aan Jan  
De boerderij met 80 mensen  
Dat hij dat durfde  
Verzetsman Jan!

Ik denk aan L  
Zijn tocht naar Vught naar Neuengamme  
Gestraft voor zijn verzet.  
Verzetsman L!

L. en Jan.  
Wat een moed  
Zou ik dit durven als ik moet?

Gemeente S.  
L. en Jan  
Ik heb dat niet begrepen.  
En deze middag zou ik willen onderstrepen.  
Dat Leenderts heldenmoed niet moeten worden afgekort  
Tot een letter en een punt op een straatnaambord

Wie komt er in verzet  
Tot het nieuwe bord is neergezet?

## Serier 26 Kars 25

Vraag mij  
Niet het waarom  
Niet het verklaren  
Dat we vrij waren / vrij zijn / vrij mógen zijn / vrij zúllen zijn / wij

Geef mij  
Geen reden  
Geen dwang  
Geen enkel moment om het óóit te vergeten.  
Maar dénk mij  
Dat we denken / herdenken / stééds denken / nóóit stoppen / wij

Vier mij  
Ja laten we het in gódsnaam vieren  
Dat wij vieren kúnnen / vieren mógen / misschien wel vieren móeten / Oostburg

Vier mij.  
Ik ben Jan Kars en Leendert Serier  
25 jaar, 26 jaar  
Gedood! Vermoord, Oostburg!

Vraag mij  
Niet het waarom  
Niet het verklaren  
U heeft onze namen gehoord.  
Serier, 26, Kars, 25  
Denk mij  
Vier mij.