

## je prikkelende zout

de voeten in het koude zand...  
de golven als vanouds  
de zon nog aarzelend in de rug  
ik ben weer terug  
in eigen land  
gewerkt, gevierd, gereisd  
bemerkt, gemist, beweend,  
en terug...  
op mijn vertrouwde strand

een lange winter weg  
tot in de voorjaarszon  
geleefd, maar ook gewacht  
tot mijn zomer weer begon

dag zee  
ik ben er weer  
ik heb wat dagen vrij  
ik was in bossen en bergen  
was tussen mensen in de stad  
maar was nooit vergeten dat  
je fluisterde tegen mij  
je golven  
je bruisen  
je ritme ook  
je prikkelende zout

ik beloof je  
ik luister