

Eddy Koepler Loses Again

1 Vanmorgen was ik vol goede moed van start gegaan hè. De moraal, manneke, die was er wel hè.

2 De rolverdeling binnen de ploeg is al jaren hetzelfde...Eddy Merckx is kopman natuurlijk....ah ja....en ik ben knecht

3 Misschien wordt ik nooit een tourwinnaar. Moeilijk te zeggen...maar ik hoop binnen drie of vier jaar een keer een etappe te winnen...

4 Heb je gedroomd van de Puy de Dôme vroegen ze....nee ik heb er niet van gedroomd...ik heb goed geslapen...

5 Je denkt waar ben ik aan begonnen. Beetje met de fiets zo'n berg op zitten rijden...

6 Ergens is het onzinnig...Maar ja het hoort erbij hè. Het is een traditie geworden...

7 Ik voelde me aan de start al niet zo goed.....Ik had maagpijn....

8 In het begin van de etappe ging het nog wel. Ik kon goed mee....Ik hoefde me niet te forceren.....

9 Ik heb samen met Wagtmans nog opgejaagd.... achter Thevenet aan...Bernardje....allez...Maar zeer in de benen man!

10 Merckx reed ook niet goed. Hij had z'n dag niet. Vloeken en tieren!

11 En toen reed ik lek! Nondedju. Ik vroeg om de ploegleider...Allez...Manneke Vitesse!

12 Driessens gaf zelf een nieuw wiel, maar die had de beter aan een mecanicien overgelaten. Nondedju!

13 Zeven kilometer volle bak in de achtervolging. Gelukkig had van Springel nog gewacht.

14 En toen kwamen we aan de voet van de Puy. Smalle weg. Een bocht naar rechts, meteen daarna naar links...

15 Kampioenen zouden mekaar moeten respecteren hè...maar niet....het was allemaal ellebogenwerk daar aan de voet van de berg....

16 Ik kreeg een klets van een Fransman en soit....daar hing ik.....met m'n benen in 't prikkeldraad

17 Snerpen en bloeden. Zeer aan m'n kaak. Schaafwonden. Een snee in m'n kuit.

18 Merckx rijdt al op 8 minuten. Nondedju. En ik sta hier. Kan niet eens helpen.

19 Ik ben een sukkel. Een klein coureur. Een knecht. Maar op een dag win ik de Tour de France!!

20 Dat is het leven van een coureur. Moraal terug hervinden. En de volgende morgen weer van start